

De første år

De fynske godsejeres og det bedre borgerskabs interesse for avl og brug af ædle heste og officerskorpset ved 2. Dragonregiment på Rytterkasernen var grundlaget for stiftelsen af Rideforeningen for Fyn den 13. maj 1901 på Grand Hotel i Odense. Rideforeningen var den tredje rideklub der blev oprettet herhjemme efter dannelsen af Kolding rideklub i 1890 og Sportsrideklubben i København i 1900.

Foreningens formål var at afholde søndagsture om sommeren og øvelsesridning i ridehus om vinteren. Rideforeningen talte fra start 25 medlemmer og benyttede ridehuset på kasernen i Ridehusgade. Fra 1906 udvides aktiviteterne til også at omfatte terrænjagter, rævejagter og en årlig opvisning som afslutning af ridehus træningen om vinteren. Efter nogle år indgår også væddeløb som en tilbagevendende og stadig større del af aktiviteterne.



Væddeløbene blev afholdt på Eksercermarken typisk på St. Bededag eller Kr. Himmelfartsdag med efterfølgende middag på Grand Hotel. Grand Hotel spillede lige fra stiftelsesmødet en stor rolle i klubbens liv. I mere end 50 år afholdtes alle generalforsamlinger og de fleste bestyrelsesmøder på det fine hotel. Mange af klubbens jagter og rideture afsluttes således gennem årene med "Soupé og Bal" på Grand Hotel som et af borgerskabets fortrukne mødesteder.

Umiddelbart før Rideforeningens 25 års jubilæum sammenlægges den med Fyens Sportsrideklub til en stor forening der varetager ridesport, væddeløb og ridning for fornøjelsens skyld. Der bygges nyt ridehus på Eksercermarken ved Kapelvej som indvies i december 1926. Senere anlægges der også spring- og dressurbaner. I 1928 ændres navnet til det vi kender klubben under i dag, Fyens Rideklub.

Nye aktiviteter

I 1930 indledes et samarbejde med Brahetrolleborg Slot og Foreningen til Ridehestevlens fremme i Fyens Stift, der hver sommer holder skue på Brahetrolleborg Slot. Heste og ryttere deltager i opvisninger og dagen slutter traditionelt med opløb på engene ved slottet. I 30'erne påbegyndes også et samarbejde med De samvirkende Fynske Landboforeninger om 2-dages landsstævner på Dyreskuepladsen i Odense. Samarbejdet kommer til at sætte sine spor helt op til i dag hvor Fyens Rideklub medvirker til opvisninger og springkonkurrencer ved den årlige afholdelse af Det Fynske Dyrskue.

Det er fra Fyens Rideklub initiativet udgår da Fyens Væddeløbsbane etableres i 1935. Det var den daværende formand oberstløjtnant Carl Th. N. Sørensens utrættelige indsats der førte til etableringen af væddeløbsbanen. De første arbejds møder blev afholdt i 1933, og den 13. november 1933 blev planerne for den nye væddeløbsbane med placering på et 60 tønder land stort areal i Sanderum fremlagt for medlemmer af Fyens Rideklub. Den 30. april 1934 blev der afholdt stiftende generalforsamling i A/S Fyens Væddeløbsbane. Fyens Rideklub havde to pladser i bestyrelsen gennem en årrække.

Som driftsselskab blev Fyens Væddeløbsforening efterfølgende stiftet og vejene skiltes efterhånden. Dog bevares der en tæt forbindelse mellem klubberne i mange år hvor jagtløb, ridehesteløb og Hubertusjagtens opløb er en del af Væddeløbsbanens program. Fyens Væddeløbsbane fyldte 75 år i 2010 og udgav i den anledning sit [75 års jubilæumsskrift](#).

Med de nye regler for [adgang for rideheste](#) der er indført på Fyens Væddeløbsbane i januar 2011, er det nu atter muligt for medlemmer af Fyens Rideklub, at få adgang til væddeløbsbanens anlæg med deres heste.

Trods stigende medlemstal er årene under besættelsen vanskelige år, hvor klubben må rette ind efter den tyske besættelsesmagts direktiver. Eksercerpladsen må ikke bruges, mange af de danske militære ryttere forsvinder ved hærens opløsning i august 1943, det er vanskeligt at skaffe foder og kontakten til klubber i andre dele af landet vanskeliggøres.

Fyens Rideklubs 50 års jubilæum fejres den 13. maj 1951 med en ridetur til Langesø. Der afholdes stadig den traditionelle forårsopvisning, jagterne er populære og der rides flittigt op gennem 50'erne. Kvinderne indtager for første gang en plads i bestyrelsen ved valg af fru Helga Hesselhøj på generalforsamlingen i februar 1960. Når man ser på klubben i dag kan det nok undre, at det ikke skete tidligere, men det var jo blot et tegn på tidens normer og samfundsorden. Også på dette område er der sket markante ændringer i de seneste 50 år.

Op gennem 60'erne rides stadig mange jagter, med Hubertusjagten som årets højdepunkt og nogle af klubbens medlemmer deltager også i galopløb på Fyens Væddeløbsbane. Sommerlejr er heller ikke nogen ny opfindelse i Fyens Rideklub. I sommeren 1963 rider 12 ryttere ud fra etableringen på Sdr. Boulevard med kurs mod de sydfynske alper hvor man holder en uges sommerlejr på Sollerup Gods ved Arreskov sø. Året efter rider 14 ryttere til Fjelsted hvor årets sommerlejr afholdes. Det var en anden tid; "hvor en hest kunne gå LB dressur den ene weekend og jagt den næste, og hvor man kunne bruge samme sadel til det hele".

Tarupgård

Sygehusets udvidelse i starten af 60'erne, betyder at klubben må flytte. Odense kommune stiller velvilligt Tarupgård til rådighed. Tarupgård var en trelænget gård med stuehus og kun den ene længe blev bevaret som stald da rideklubben overtog stedet. Efter et stort arbejde fra klubbens side står faciliteterne med renoveret stald og nyt ridehus endelig færdige. Omkring 600 interesserede var mødt op til indvielsen den 12. december 1964. Det vi i dag kender som det lille ridehus og en udendørs ridebane, blev i pressen betegnet som "Nordens mest moderne rideetablering". Kravene har uægteligt udviklet sig meget siden.

70'erne er nogle begivenhedsrige år. I starten af 70'erne ansættes de første beriderelever, som får de først 3 år af deres uddannelse på Tarupgård. Klubbens 75 års jubilæum fejres med det traditionelle ridt til Langesø og efterfølgende fest på Frederik den VI Kro. Odense Kommune opfylder et længe næret ønske, ved at anlægge offentlige ridestier i de grønne områder ved Tarupgård og i Stavids å dalen. Elevskolen opretter de første elevhold for ponyer i 1978 og den store ridehal samt boblehallen bygges og indvies i december 1979. De to ridehaller og boblehallen giver langt bedre forhold for både privatryttere og elevskolens hold og Fyens Rideklub får mulighed for at holde store indendørs stævner. I 1979 afholdt klubben Nordisk Rytterstævne. Efter næsten 80 år med stolte jagttraditioner, daler interessen for jagterne markant og 1978 bliver det første år hvor Hubertuskæden ikke kan uddeles, fordi der ikke er nogen der har redet Hubertusjagten. I 1980 stiftede en kreds af jagtinteresserede fynske ryttere Fyns Jagtrideklub.

I 1980 fik rideklubben gennem stadsgartnerens kontor tilbudt nogle flotte, slebne glasruder med hestemotiver til opsætning i det nye store ridehus. Ruderne har siddet i etatsråd Lotze's helstald på Fisketorvet og ejedes af Harald Hansen, som indvilligede i, at de blev overdraget til Fyens Rideklub.

Dette år var det største arrangement værtskabet for et Nordisk Military stævne med nordisk og danske mesterskaber. Det var en stor ære for klubben at få overdraget dette stævne som blev afviklet i de smukke Langesø skove og på Kalørgården. Klubben høstede stor ros for arrangementet fra de øvrige nordiske rideforbund. Her ud over blev de traditionelle tre indendørs disktilts- og klubstævner afholdt og som vanligt blev de afsluttet med en rytterfest på Frederiks VI's Kro i Slukefter. I 1981 afholdt klubben landsstævne over tre dage på dyreskuepladsen. På dette tidspunkt havde klubben trods en mindre tilbagegang omkring 450 medlemmer.

I slutningen af juli 1982 opstår der brand på loftet over den gamle stald som nedbrænder. Der er som følge af sommerferien heldigvis kun 24 heste i stalden hvoraf 18 reddes ud og 6 indebrænder. Der kommer ingen personer til skade ved branden. Rideklubben lider dog store tab, idet klublokaler og kontor med alle arkiver, præmier og andre effekter der er samlet gennem gårene går tabt. Efterfølgende opføres den nye stald i 1983 med elevfløj og kontor op ad den nye store ridehal som vi kender det i dag.

Internationale stævner

80'erne blev på Tarupgård præget af de store internationale stævner. Et af højdepunkterne af internationalt format bidrager fire russere med i februar 1989. Efter en lang rejse når de frem fra Moskva, og Nina Menkova (nr. 8 ved OL i Seul 1988) tager publikum med storm, da hun giver dressuropvisning på Dikson.

Der er deltagere fra England, Irland, Holland, Italien, Østrig, Spanien, Schweiz, Luxembourg og Vesttyskland - og der vises flot, flot ridning. De bedste skandinaviske ryttere kunne også ses på Tarupgård, også [Kyra Kyrklund](#) på Matador, som hun i øvrigt vandt [World Cup finalen i Paris 1991](#) med, foran [Nina Menkova på Dikson](#).

Publikum kvitterede for kvaliteten og mødte talstærkt frem. Springningen var som altid populær, men nu ville alle også se dressur. Ikke mange danske ekvipager fik placeringer, men én af dem der gjorde var Anne Grethe Jensen. Der var tavshed, total tavshed i ridehuset da [Anne Grethe Jensen sammen med Marzog](#) og Ravel med stort held forsvarede de danske farver. Da de var færdige, fik bifaldet næsten taget til at lette.

FYR 1990 - 2001

En ny epoke, skriver klubbladet i 1990 da man tager afsked med berider Ove Bisgaard, og siger goddag til berider Bo K. Møller. Tidens trend indhenter i disse år Fyens Rideklub og fra at have beridere med lange ansættelser, går der nu salgsstalde og pensionsopsparing i beriderne og klubben må sige goddag og farvel mange gange i 90'erne.

I februar 1990 afholder klubben Elitestævne, og det bliver det sidste internationale stævne i det årtusind. Kravene til økonomi og plads er vokset og Vilhelmsborg er kommet til. Klubben er dog stadig flittig til at afholde distrikts- og landsstævner i alle årene og en del år er der over 1000 starter ved stævnerne. Der holdes også 2-3 elevstævner årligt som efterhånden udvides til også at omfatte klubstævner med deltagelse fra andre klubber. I disse år lægger rideklubben også faciliteter til andre arrangementer bl.a. for Dansk Varmblod.

90 års jubilæet i 1991 fejres med jubilæumsstævne i springning, reception og jubilæumsshow om aftenen. Også her har tiderne ændret sig siden de store fester på Grand Hotel.

I 1996 afholdes et nyt tiltag, Ridning & Revy som tager FYR medlemmer og ansatte under kærlig behandling. I 1997 udvikler det sig til også at omhandle den øvrige del af dansk ridesport og pressen.

I 1999 og 2000 deltager rideklubben i den årlige blomsterfestival med en dressuropvisning i Kongens Have på plænen foran Odense Slot, hvor man bl.a. viser en smukt ridende "buket af blå lupiner" og en flok gangstere der rider til jazzmusik. Opvisningerne bliver et stort tilløbsstykke med omkring 2000 tilskuere.

100 års jubilæet i 2001 blev fejret med Fyens Rideklubs mesterskaber og ponygames samt jubilæumsfest i maj og dernæst jubilæumsstævne samme efterår.

Væddeløb, jagter og opvisninger gennem mere end 100 år og to verdenskrige og Fyens Rideklub er "still going strong". Meget er forandret gennem de mange, mange år. Et har vi dog stadig til fælles med dem der i 1901 mødtes på Grand Hotel og stiftede klubben:

Kærligheden til hesten og glæden ved at ride.